



# Cycle-in-Cyprus



## Upptäck Cypern, resan.

Under sista helgen i november inbjöd vi en representant från varje intresserad cykelklubb/förening för att få möjlighet att bekanta sig med cykelparadiset på Cypern.

Vi hämtade 5 förväntansfulla klubbmedlemmar på Larnacas nyöppnade flygplats kl halv tre på natten för vidare transport till Tochni/Kalavastos.

Redan kl 9 samma morgon började frukosten och planeringen för 4 dagars cykling och bekantskap med den Cypriotiska miljön. Vi började med att titta på olika lägenheter både i Tochni och Kalavastos sedan var det till att välja cyklar och montera pedaler ställa in sittställning mm. Efter en mycket snabb och effektiv inställning (det märktes att det var vana grabbar!) så var vi klara för första dagens tur. Rundan gick över kullarna runt Agios Theodoros med några kluriga utförslöpor och ner mot havet, efter en fin sträcka längs med Medelhavets strand vände vi in mot land och kullarna igen. Där stannade vi vid ”stamfiket” för lite vila och dryck, vi var alla så exalterade att vi glömde att äta! Sedan fortsatte vi upp bland kullarna och där visade det sig att vägen var borta på ett par ställen. Bonden tyckte att det var bättre att göra åker där än att ha väg, så det blev ett plöjande bland fårorna för att ta sig vidare. Strax därefter fick vi dagens och hela resans enda punktering, ett genomslag!

Andra dagen skulle vi köra en av Cyperns bästa stigar, 10 km single track med ca 670 m fallhöjd. Vi delade på oss så en del cyklade hela vägen upp, resten tog bilen halvägs upp. Hela turen är ca 85 km med 2200 höjdmeter, transferturen är något kortare. Vi som tog bilen upp fick vänta en stund på de andra, för dom hade stannat och ”pallat” tomater! Sedan bar det iväg nerför, efter en del trixande runt ett par knixiga switchbacks så flöt det på bra nerför. Det är tur att vi har öron som stopp annars skulle huvudet gå av, så brett var flinet på det flesta!

Tredje dagen var vikt för en långtur på landsväg. Den började lite lugnt och fint längs med havet och mot Limassol där vi vek av upp mot bergen. Ganska snart började den första av fem klättringar på lite drygt 10 km och en stigning på ca 600 meter. Sedan efter lite nerför att hämta kraft inför nästa klättring, dagens längsta på ca 17 km och en stigning på ca 900 meter, tidvis ganska brant! Efter ytterligare tre klättringar så gled vi över krönet på Kionia-berget och startade en nerfärd på drygt 20 km, här gick det undan! Totalt blev det 134 km och 2960 höjdmeter.

Sista dagen blev en tur bland kullarna runt Kalavastos och ner mot den närliggande byn Asgata, här och där fanns några korta single tracks som en del prövade på. Dagen mål var havet och dom vita klipporna nere vid Governor's Beach. Efter en del klättrande så började en härligt slingrande färd ner till havet. Då tiden var knapp, för hemresan var på eftermiddagen, så hann vi inte med hela den tänkta sträckan tillbaka, det fick bli en fin ”på rulle” åkning längs med en glest trafikerad landsväg. Detta för att grabbarna trivdes så fint nere vid stranden!

Här kommer lite bilder.



# Cycle-in-Cyprus



Välkomna tillbaka!